

Gedichtsteen terug in Renkums Beekdal

vrijdag 24 juni 2011 | 17:26 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 24 juni 2011 | 18:03



De terugkeer van de steen, vrijdagochtend. Foto Gert Budding.

RENKUM/ WAGENINGEN - Vooruitlopend op de officiële onthulling van de gereconstrueerde bruggenhoofden in **Renkums Beekdal** dinsdag, is vrijdag een replica van de gedichtsteen geplaatst in het zogeheten Vriendschapsbosje. Het herstel van bruggen en steen gebeurt door stichting **Probos** uit Wageningen dat bezig is met een cultuurhistorisch project aldaar.

Het herstel van bruggen en steen gebeurt door stichting **Probos** uit Wageningen dat bezig is met een cultuurhistorisch project aldaar. Initiatiefnemer Erik Jansen van Probos weet uit een boek van Paulus Nijhoff uit 1820 van het bestaan van de oorspronkelijke steen. Daarop stond een Latijns gedicht van de Amsterdammer **Jeronimo de Bosch** (1740-1811). Dat was indertijd een vooraanstaand dichter.

Jansen heeft achterhaald dat de oorspronkelijke steen is gemaakt in opdracht van Cornelis Munter. Hij was eigenaar van landgoed De Beken, zoals de omgeving toen heette. Jansen vermoedt op grond van de dichtregels dat de steen is gemaakt om de in 1803 overleden zus van De Munter te gedenken. Het is volgens hem ook speciaal voor deze plek gemaakt.

De replica die nu is geplaatst weegt 1380 kilogram. De tekst is op een aluminium plaat gezet. Brons of koper is te gevoelig voor diefstal.

<http://www.gelderlander.nl/voorpagina/amhem/8991873/Gedichtsteen-terug-in-Renkums-Beekdal.ece>