



















DIT STUK BOS STOND IN WO II BEKEND ALS HET BOMMENBOS.
HET WAS EEN OPSLAGPLAATS VOOR BOMMEN EN MUNITIE.
OP DEZE PLEK EINDIGDE DE SPOORLIJN WAAROVER ZE WERDEN AANGEVOERD
HET BOMMENLIJNTJE